

ARNAVUTLUK DEVLET BAŞKANINDAN OKULUMUZA MEKTUP VAR

Okulumuz Kültür Edebiyat Kulübü tarafından başlatılan Barış ve Kardeşlik Projesi kapsamında 98 devlet başkanına gönderilen mektuplara cevaplar gelmeye başladı. İlk cevaplar Arnavutluk, Singapur ve İngiltere'den geldi.



Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani bize cevaben gönderdiği mektupta; Sivas'tan çıkan barış dalgasının tüm dünyaya bir kasırga olarak yayılması için elinden geleni yapacağını belirtti.

Bu projemiz kamuoyundan da büyük ilgi gördü. Proje haberimiz değişik haber ajanslarında ve Zaman Gazetesi'nin 29.04.2013 tarihli baskısında yer aldı.

NEVRUZ'U NEVRUZ ÇİÇEĞİYLE KARŞILADIK

Baharın gelmesiyle beraber Nevruz çiçekleri de kendini gösterdi. Turgay YOLCU, Kamil KOÇ, Mücahit KARAKUŞ ve Derviş KARAKUŞ baharı Tekmen ve Eğerci'nin tepelerinde nevruz toplayarak karşıladılar.



OKULUMUZDA NEVRUZ KUTLAMALARI YAPILDI.

Yine bahar geldi. Doğa yeniden canlanıyor. İnsanların içini tarifsiz bir huzur, mutluluk kaplıyor. Bütün kainat adeta baharla beraber bayram ediyor.



Ayrıca Nevruz Günü biz Türk milletinin Ergenekon'dan kurtuluşunun yıl dönümüdür. Bizler de baharı okul olarak bütün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle beraber şarkılarla, türkülerle ve halaylarla karşıladık.



ÖĞRENCİLERİMİZ SIZIR HES'İ ZİYARET ETTİ

Okulumuz 6-A sınıfı öğrencileri Fen ve Teknoloji öğretmenimiz Fatma Sevgi DAĞLI öncülüğünde Sızır HES'i ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz bu ziyaret sayesinde hem eğlenceli bir vakit geçirmiş hem de bilgiye yerinde ulaşmış oldular.



SINIFLARIMIZ ARASI BİLGİ YARIŞMASINDA HEYECAN SÜRÜYOR.

Geçtiğimiz günlerde ikincisi düzenlenen sınıflar arası bilgi yarışmasında heyecan son hızıyla devam ediyor. Yarışmada 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizden karma bir şekilde oluşturulan 4 grup kıyasıya yarışıyor.



İlk yarışmada Bilimi Ben Buldum grubu birinciliğe ulaşırken ikinci yarışmada Atom Karıncalar grubu birinci oldu. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.



GEMEREK İLÇE JANDARMA KOMUTANI OKULUMUZDA

Gemerek İlçe Jandarma Komutanı okulumuzu ziyaret etti. İligiden oldukça mutlu olduğunu dile getiren Mesut AYDOĞDU öğrenci ve öğretmenlerimizle uzunca muhabbet etti.



KİTAP OKUMA YARIŞMASINA HAZIRLANIYORUZ.

Okulumuz, Türkçe öğretmeni Mücahit KARAKUŞ öncülüğünde Özel Kılıçaslan Eğitim Kurumlarının düzenleyeceği kitap okuma yarışmasına hazırlanıyor. Okulumuzda yapılacak elemelerde birinci ve ikinci olacak öğrencilerimiz asıl yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Öğrencilerimiz yarışmada Yüz Temel Eser içinden seçilmiş 11 kitaptan sorumlu olacak.



Ayrıca okul birincimize ödül olarak bir adet çeyrek altın veriyoruz.

SATRAÇ SERTİFİKALARIMIZ VERİLDİ

Senenin başından beri öğretmenimiz Şükrü SARIKAYA önderliğinde devam eden satraç kurslarımız sona erdi. Düzenlenen bir tören ile öğrencilerimize satraç sertifikaları verildi. Sertifikasını alan öğrencilerimizin mutluluğu görülmeye değerdi.



Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

VELİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Öğrencilerimizin ev ortamını görebilmek, velileri daha yakından tanıyabilmek adına ev ziyaretlerine başladık. Öğrencilerimiz haberi olmadan yapılan bu ziyaretler sayesinde öğrencilerimizin evlerindeki ders çalışma ortamlarını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Öğrenci hakkında veli ile rahat bir şekilde fikir alışverişinde bulunabiliyoruz.



Öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerinin gelişmesi adına ziyaretlerimiz devam edecektir.

**ÖĞRENCİLERİMİZ ARASI MASA TENİSİ
TURNUVASI DÜZENLENDİ**

Okulumuzda öğrencilerimiz arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Sınıf öğretmenlerimizden Mesut YILDIRIM'ın düzenlediği turnuvaya ilgi oldukça büyüktü. Turnuva galibi finalde Şükrü GÜNDÜRÜ'yü yenen Alperen SUNULU oldu.



Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

ECDADA MEKTUP YARIŞMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Çanakkale Zaferi" konulu mektup yarışmasına okulumuz da katılıyor.



Öğrencilerimiz yazdıkları bu mektuplar sayesinde Çanakkale'de vatanımızın ve milletimizin geleceği adına savaşmış ve şehit olmuş kahramanlarımıza minicik de olsa bir hediye sunmuş olacaklar. Yarışma sonucunda dereceye girmek gibi bir gayemiz olmasa da şehit ve gazilerimize minicik bir hediye sunmuş olmanın verdiği haz bize yeter.

OKULUMUZDA SATRAHÇ TURNUVASI

Okulumuzda öğrencilerimiz arasında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvanın organizasyonunu okulumuz Matematik öğretmeni Çiğdem BEYAZ gerçekleştirdi.

Turnuvada mutlu sona finalde Ferhat GÖKSU'yu mağlup eden Şükrü GÜNDÜRÜ ulaştı. Öğrencimizi tebrik ederiz.



ÇİKOLATAYI DUYAN BAHÇEYE KOŞTU

Geçtiğimiz günlerde 1-A sınıfı öğrencileri görenleri gülümseten bir olaya imza attılar:



İlk teneffüs öğrencilerinden birinin bahçede kitap okuduğunu gören Mesut YILDIRIM öğrencisini bir çikolata ile ödüllendirdi. İkinci teneffüs yaşananlar ise tam bir komedi. İşte ikinci teneffüsteki manzara:



Çikolatayı duyan eline kitabı alıp bahçeye koşmuş.

MART AYININ EN İYİ ÖĞRENCİLERİ

Çağrı ŞAHİN



Alperen SUNULU

NİSAN AYININ EN İYİ ÖĞRENCİLERİ

Şemsinur TEMEL



Sıla YILDIZ

ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ.

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZDA ADIM ADIM SONA YAKLAŞIYORUZ

Çok amaçlı salonumuzun düzenlenmesinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bu salon hem okulumuz hem de Eğerci için bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Emegi geçen herkese teşekkür ederiz.

**OKULUMUZDA YANGIN VE DEPREM TATBİKATI**

Öğrencilerimizi deprem gibi yangın gibi beklenmedik durumlara hazırlamak için geçtiğimiz günlerde bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Okulumuz Sivil Savunma Kulübü tarafından düzenlenen tatbikat sayesinde öğrencilerimiz gerek yangın anında gerekse deprem anında nasıl davranılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenmiş oldular.



MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞI

(12 MART)

Mehmet Akif ERSOY

Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir.

İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebi'nde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebi'ne devam etti. Daha sonra Baytar mektebine devam etti ve burayı birincilikle bitirdi.

Fransızca ve Farsça öğrendi. Babasından Arapça dersleri aldı.

Ziraat Nezareti'nde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedavisi için hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Akif'in memuriyet hayatı 1893 yılında başlar ve 1913 tarihine kadar devam eder.

Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebi'nde ve Darulfünun'da edebiyat dersleri vermiştir.

1893 senesinde Tophane-i Âmire veznedarı M. Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlendi.

Akif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarda kendi kendini yetiştirerek tahsilini



tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam etti.

1920 tarihinde Burdur Milletvekili olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 Şubat 1921 günü İstiklâl Marşı'nı yazdı. Meclis 12 Mart'ta bu marşı kabul etti.

1926 yılından itibaren Mısır Üniversitesi'nde Türkçe dersleri verdi. Derslerden döndükçe Kur'ân-ı Kerîm tercümesiyle de meşgul oluyordu. Ağustos 1936'da Antakya'ya geldi. Mısır'a hasta olarak döndü.

Hastalık onu harap etmiş, bir deri bir kemik bırakmıştı. İstanbul'a geldi. Hastanede yattı, tedavi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığı'ndadır.

İstiklal Marşı'nın Yazılması

Yeni kurulan devlet için bir "Millî Marş" yazılması hususunda Büyük Millet Meclisi'nin altı ay müddet vererek açtığı "İstiklal Marşı yarışmasına farklı farklı şairlerin gönderdiği tam 724 şiir gelmişti. Bunlar Maarif Vekaleti'nde yani Millî Eğitim Bakanlığı'nda kurulan bir komisyonda incelenmiş ve içlerinden altı tanesi seçilerek meclis matbaasında bastırılıp milletvekillerine dağıtılmıştı.

Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey, yarışmaya para ödülü vaat edilmiş olması yüzünden katılmamış olan şair Mehmet Akif Bey'e müracaat ederek, onun da bir marş yazmasını istemişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Bey "Ben milletvekiliyim, müsabakaya iştirak etmem, ayrıca yazarım." diyerek teklifi kabul edip, ikamet etmekte olduğu Taceddin Dergahı'nda, "Kahraman Ordumuza" ithaf ettiği İstiklal Marşı şiirini yazdı.



İstiklal Marşı sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir hamaset ve belagat abidesi idi. Meclis'te Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından okunduğu zaman heyecan ve tezahürat son haddini bulmuştu; her mısrası, her kıtası sürekli

alkışlarla karşılandı. Maarif Vekili kürsüye çıkarak büyük bir heyecanla İstiklal Marşı'nı okudu. Marş'ın her mısrası, her kıtası sürekli alkışlarla karşılandı. Meclis'i büyük bir heyecan kapladı. Abdülgafur Efendi dua etti, bütün meclis amin dedi. O gün Üstat için en muazzam bir gündü. Hayatında bu kadar heyecanlı bir gün geçirmediğini söylüyordu.

Nihayet 12 Mart (1921) günü mecliste kullanılan oylar sonucu "İstiklal Marşı" millî marşımız olarak kabul edildi ve müteakiben bütün mebuslar ayağa kalkarak Maarif Vekilinin tekrar okuduğu İstiklal Marşı'nı ayakta dinlediler.

MEHMET AKİF'İN ANILARI

Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı
Yazdırmasın!

Üstat, uzun bir hicretten sonra memlekete dönmüştü. Gurbet illerinde sevgili yurdunun hicran ve hasreti onu yakmış, kavurmuştu. Ciğerleri şişmiş, vücudu bir külçe kemik halinde kalmıştı. Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı'nın loş ve sakin bir odasında son günlerini yaşıyordu. Sevdiği bazı arkadaşları kendisini ziyarete gelmişlerdi. Millî Mücadele günlerinden bahsediliyordu. Söz İstiklâl Marşı'na gelmişti. İstiklâl Marşı denince üstadın gözleri büyümüş ve parlamıştı. Hastabakıcının yardımıyla doğruldu, anlatmağa başladı: "– İstiklâl Marşı... O günler ne samimî, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir zorluk karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde son dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu artık ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri tekrar yaşamak lâzım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." Bunu söylerken Üstat yorulmuştu. Başını yastığa düşüyordu. O kemik külçesini yavaşca itina ile yatağına uzattık. Misafirler veda ettiler. Üstat gözlerini kapadı. Sakin, sessiz uyumaya başladı.

Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı Neden Safahat'e
Almamıştır?

Mehmet Akif ERSOY, yazdığı bütün şiirlerini Safahat adlı eserinde toplamıştır. Ancak İstiklal Marşı'nı da kendisi yazmasına rağmen bu marşı o esere almamıştır. Bir dostu Akif'e bunun nedenini sormuştur. Onun verdiği cevap ise oldukça manidardır: "Ben bu eseri yüce Türk milletine armağan ettim. O artık benim eserim değil. Bu yüzden İstiklal Marşı'nı Safahat'e almadım."

Bu Birliğin Komutanı Nerede?

Mehmet Akif her sabah namazı için Sultanahmet Camii'ne gelir. Her gelişinde de yaşlı bir adamın kendisinden önce gelmiş olduğunu görür. Ne kadar erken gelirse gelsin bu durum değişmez, yaşlı adam mutlaka ondan önce gelmiş olur. Ancak bu yaşlı pir-i fani ve bu nur yüzlü adam hiç durmadan ağlamakta, göz yası dökmektedir. Bundan sonrasını Mehmet Akif'ten dinleyelim.

Bu yaşlı insanın bir gün yanına sokuldum ve niçin durmadan ağladığını sordum. Ona Cenab-ı Hakkın rahmetinin enginliğini anlattım ama o yine de ağlamasına devam etti. Bana "Derdimi tazeleme git!" dedi. Ben yine de ısrar ettim. Çaresiz kaldı ve yine gözyaşları içinde bana şunları anlattı:

"Ben" dedi "2. Abdülhamit zamanında orduda binbaşydım ve ailem çok zengindi. Kışlardan ayrılamıyordum ancak bir gün anne ve babamın art arda vefat haberlerini aldım. Ailede benden başka işlerimizi yürütecek kimse de yoktu. Çiftlikler, dükkanlar, mağazalar ortada kalmıştı. Hemen sadarete bir dilekçe yazdım ve istifa etmek istediğimi bildirdim. Sadareten gelen cevap olumlu değildi. İstifam kabul olmamıştı. Ben ikinci, ardından da üçüncü bir müracaatta bulundum. Ama her defasında aynı cevapla karşılaştım. Bunun üzerine hünkara müracaata karar verdim. Bu kararımı sadarete bildirdim, isteğim kabul edildi. Durumumu hünkara yüz yüze anlattım. Elimden geldiğince mazeretimin meşruluğunu ispata çalıştım. Hünkar istifa talebimden hoşlanmamıştı. Yüz ifadesinden bunu anlamak hiç de zor değildi. İsteksiz bir işaretle elinin tersi ileri "Git." dedi, "seni istifa ettirdik." Ben ise sevinerek huzurundan ayrıldım.

Eve döndüm. O gece rüyamda Osmanlı ordusu tabur tabur, bölük bölük geliyor ve Peygamber Efendimiz'e teftiş veriyordu. Bu ordu idi ki kısa bir süre sonra bütün cihana karşı kavga verecekti ve bu ordunun teftişini bizzat Efendimiz yapıyordu.

Yanında 4 büyük halife olduğu halde Efendimiz önünden geçen bölük ve taburları teftiş ederken ondan bir adım geride edep ve terbiye içinde boynu bükük Abdülhamid de bulunuyordu. Derken benim tabur da geçmeye başladı. Ancak tabur dağınıktı ve başlarında kumandanları yoktu. Efendimiz bunu görünce Abdülhamid cennet mekana "Bu birliğin kumandanı nerede?" diye sordu. O da "Talebi üzerine istifa ettirdik." dedi.

İşte o esnada Efendimiz beni bütün ömür boyu ağlatacak şu sözü söyledi: "Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik" dedi. Şimdi söyle, bunu duyduktan sonra ben ağlamayayım da kim ağlasın?

Ve Mehmet Akif diyor:

Yaşlı adam ağlamasına, inlemesine devam etti. Derdi büyüktü. Sessizce yanından uzaklaştım.

Zaten başka da yapabileceğim bir şey yoktu. Zira bu pir-i fan-i tesellisini Efendimiz'den bekliyordu.

Mücahit KARAKUŞ
Türkçe Öğretmeni

ÇANAKKALE ZAFERİ ve İBRET LİK HİKAYELER

(18 MART)

SEYİT ALİ ONBAŞI

Çanakkale Savaşları'nda deniz savaşları sırasında Seddü'l-Bahir açıklarında bulunan düşman gemileri Morto koyu ile Seddü'l-Bahir tepesini sürekli bombardıman altına almışlardı. Türk direnişi gittikçe azalıyor.



Kendilerini Allah'ın koruyuculuğuna bırakan Türk birlikleri, şehitlik mertebesine ulaşmayı arzu edercesine kaçmak yerine son gayretleriyle mücadele ediyorlardı. Bu sırada bir İngiliz gemisinden atılan büyük bir bomba Morto koyu sırtlarındaki bir topçu birliğimizi toptan imha etti. İçlerinden yalnızca Seyid Ali Çavuş kurtulmuştu. Çavuş etrafındaki manzara karşısında duyduğu ızdırab ile dünyada eşine az rastlanacak bir olay gerçekleştirdi. Duyduğu acı ile normalde üç kişinin zor taşıdığı 257 kiloluk bombayı yerinden tek başına kaldırdı, taşıdı, topun namlusuna sürdü ve ateşledi. Mermi Queen Elizabeth gemisinin bacasından içeri girdi ve gemi ortadan ikiye ayrılarak battı. Aynı gün geç saatlerde Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa, ödül olarak Seyit' e onbaşılık rütbesini verdi.

KINALI HASAN

Çanakkale, bir ölüm kalım savaşıydı. Çanakkale, bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunmaydı. Ülkenin her köşesinden, dağ başlarından, köylerden kopup gelen çocuk yaşta gençlerin, ana kuzularının aslana dönüştüğü yerin adıydı Çanakkale. Ana kuzuları, Kınalı Kuzular... Anneler, kuzularını kınalayarak gönderiyorlardı Çanakkale'ye. Her kınalı kuzu, bir kahramandı, bir destandı. Yozgatlı Hasan da bunlardan biriydi.



Annesi, saçlarını kınalayıp göndermişti cepheye. "Haydi yavrum, köyüne, nişanına veda et; sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek, köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım, şu yaralı bağrıma kara taşlar salayım. Haydi oğlum, haydi git! Ya gazi ol, ye şehit!" Kumandanı Hasan'ın saçlarını kınalı görünce yanına çağırır ve sorar: "Oğlum bir erkek saçlarını kınalar mı?" Hasan bir cevap veremez, çünkü sebebini kendisi de bilmez. Hemen bir arkadaşına, annesine göndermek üzere bir mektup yazdırır. "Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken başına kına koyma... Zabıt efendi bana sordu cevap veremedim. Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar." Mektubu alan annesi, anne yüreğinin sıcaklığını yansıtan cevabî bir mektup yollar oğluna. "Ey oğlum, gözümün nuru Hasan'ım! Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anan isem, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah, bu vatan için seni yaşattı. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabıt efendiye söyle... Biz kurbanlık koçları kınalar, öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında kurbanısın. Sen İsmail'sin. Sen orada şehit olacaksın inşaallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa, bende senin saçını öyle kınaladım. Allah seni Peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. Anan Hatice..." Hasan şehadet şerbetini içer. Arkadaşları cebinde mektubu bulurlar. Komutanına kınanın sebebini söyleyememiştir ama yine arkadaşına not düşürmüştür mektubun sonuna. "Anam yakmış kınayı aday diye Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye, Kumandanım! Ben İsmail doğmuşum."

İNSANLIK DERSİ

Çanakkale Savaşları'nda savaşıp bir kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız Generali Bridges, yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor: "Fransızlar, Türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirsiniz .Hiç unutmam, savaş sahasında doğuş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az

evvel, Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır kayıplar vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım:

‘Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtası ile şöyle bir konuşma yaptık:

- Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi:

- Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı, bir şeyler söyledi. Anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun, anasının yanına dönsün”.

Bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada, emir subayım Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan yaşlarımı dondurduğunu hissettim. Çünkü, Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok ağır bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutan ot tıkamıştı.

Az sonra ikisi de öldüler...”

ŞEHİTLER ALAYI

Anzak kolordusu kuvvetlerine karşı koyan 27. alayın birliklerine takviye olarak gelen 57. alayın iki taburu da şehit olur. Fakat taarruz halinde olan Anzak kuvvetlerini durdururlar. Taarruz halinde olan çarpışmalar, siper muharebelerine dönmüş ve gece olmuştur. Son kalan taburu ile ertesi sabah için hücum emri olan 57. alay komutanı şu anda mezarının bulunduğu Bomba Sırtı güney eteklerinden aşağıya baktığında o sisli nisan sabahı arazide yayılmış küme küme beyazlıklar görür tabur komutanını çağırarak sorar:

- Bunlar Ne?

- Komutanım, onlar güneşin doğmasına az bir zaman kala emriniz ile hücumla geçecek erlerimizin iç çamaşırlarıdır. Her bir vatan evladı şehit olmak için yıkanmış, temiz çamaşırlarını giymiştir. Belki yaralı dönersek tekrar giyeriz diye eski çamaşırlarını da yıkayıp buraya çalılıklara sermişlerdir.

Ancak o alaydan hiç kurtulan olmamış hepsi de şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

SAG KOLUMU KAYBETTİM AMA SOL KOLUM VAR

Seddülbahir ve Conkbayır'ın büyük kahramanlarından biri de Bombacı Mehmet Çavuş' tu. Bu kahraman Anadolu çocuğu, İngilizlerin siperlerimize fırlattığı el bombalarını korkusuzca hemen yakalar, karşı tarafa fırlatır ve zararını kendilerine dokundururdu.

İngilizler bunu anlamış olacaklar ki bombaları bir kaç sayı saydıktan sonra fırlatarak Mehmet Çavuş' un iadesini önlemeye çalışmışlardı. İşte böyle bir bomba Mehmet Çavuş' un elinde patlayarak sağ elinin bileğinden kopmasına sebep olmuştu. Bu yiğit delikanlı vazife şuuruyla hastaneden tabur kumandanına yazdığı mektupta şöyle diyordu:

Sağ kolumu kaybettim; zarar yok, sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir eden ve yine kitama dönüp düşmanla çarpışmama mani olan şey yarım henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz, affedeniz muhterem kumandanım.."

OKULUMUZDA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

TBMM'nin açılışının 93. yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okulumuzda coşkuyla kutlandı. Şiirlerin okunduğu, ront ve halk oyunlarının sergilendiği, kıyasıya yarışmaların yapıldığı kutlamalarımız coşkuyla gerçekleştirildi. Törene ilgi oldukça büyüktü.

İşte programımızdan fotoğraflar.



Okul Müdürümüz Turgay
YOLCU'nun konuşması



Türkçe Öğretmenimiz Mücahit
KARAKUŞ'un konuşması



Anasınıfı Öğrencisi
Ayşe Su İNEM – İstiklal Marşı



Anasınıfı Öğrencileri
"Üsküdar'a gider iken" Ront
Gösterisi



Mustafa KÖYLÜDÜR - Şiir



Emine ARSLAN - Şiir



İrem AKPINAR - Şiir



Handan YILMAZ - Şiir



Erkek Öğrencilerimiz
Halk Oyunu Gösterisi



Anasınıfı Öğrencileri "Ben
Kalender Meşrebim" Ront
Gösterisi



Un Dolu Bardaktan
Pinpon Topu Çıkartma
Yarışması

Kız Öğrencilerimiz
Halk Oyunu Gösterisi



1-A Sınıfı Öğrencileri
İspanaklı Yumurta
Gösterisi



Sandalye Kapma Yarışması



Elma Yeme Yarışması



Balon Patlatma
Yarışması



Halat Çekme Yarışması